

Lucia
2019



Vers:

Abbe: Luciamorgon är åter här.
In kommer snart en gäst så kär.

Mi-Lo: Vi väntar henne varje år,
en flicka rar med ljus i hår.

Melker: Stig in Lucia!
Sprid ditt ljus!
Och låt oss höra sångens brus!

Natten går tunga fjät,
runt gård och stuva.
Kring jord som sol'n förlät,
skuggorna ruva.
//:Då i vårt mörka hus,
stiger med tända ljus,
Sankta Lucia, Sankta
Lucia://

Natten var stor och stum.
Nu, hör, det svingar
i alla tysta rum,
sus som av vingar.
//:Se, på vår tröskel står,
vitklädd med ljus i hår,
Sankta Lucia, Sankta
Lucia://

Goder mor-gon, goder mor-gon,
båd' her-re och fru,
vi öns-kar Eder al-la en fröj-de-
full jul!

Goder mor-gon, goder mor-gon,
väl-kom-men var gäst,
vi öns-kar Eder al-la en fröj-de-
full fest!

Lusse Lelle, Lusse Lelle.
Elva nätter före jul.
Lusse Lelle, Lusse Lelle.
Elva nätter före jul.
Nu äro vi hitkomna så näst
före jul.
Nu äro vi hitkomna så näst
före jul.

Midnatt råder, det är tyst i husen, tyst i
husen,

alla sova, släckta äro ljusen, äro ljusen.

Tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp,
tipp, tapp.

Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp
ur vrårna,

lyssna, speja, trippa fram på tårna, fram
på tårna.

Tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp,
tipp, tapp.

Snälla folket låtit maten rara, maten
rara,

stå på bordet åt en tomteskara,
tomteskara.

Tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp,
tipp, tapp.

För redeliga män

God morgon käre fader, för rederliga män

Gud låt er vakne gläder, det är ingen dager
än

Ingen dager synes än, ingen måne lyser än
för stjärnorna på himmelen de blän-ka

Och kära mor i huset, för rederliga män

I tänden nu upp ljuset, det är ingen dager
än

Ingen dager synes än, ingen måne lyser än
för stjärnorna på himmelen de blän-ka

Jag ser på eder skorsten grå, för rederliga
män

att kaffepannan hon är på, det är ingen
dager än

Ingen dager synes än, ingen måne lyser än
för stjärnorna på himmelen de blän-ka

P: Staffan var en stalledräng.

F: Vi tackom nu så gärna.

P: Han vattna' sina fålar fem,

F: Allt för den ljusa stjärna.

Alla: Ingen dager synes än,

Stjärnorna på himmelen de blänka.

P: Bästa fålen apelgrå

F: Vi tackom nu så gärna.

P: rider Staffan själv uppå.

F: Allt för den ljusa stjärna.

Alla: Ingen dager synes än,

Stjärnorna på himmelen de blänka.

P: Nu är eld i varje spis

F: Vi tackom nu så gärna.

P: julegröt och julegris.

F: Allt för den ljusa stjärna.

Alla: Ingen dager synes än,

Stjärnorna på himmelen de blänka.

Hon står där i vårt hus, med gnistrande små ljus.

Vi öppnar våran dörr, som många gånger förr.

I vinterns mörka tid, det är Lucia frid.

Hon ljus och värme ger, Lucia nu vi ser.

Hon står där i vårt hus, med gnistrande små ljus.

Vi öppnar våran dörr, som många gånger förr.

I vinterns mörka tid, det är Lucia frid.

Hon ljus och värme ger, Lucia nu vi ser.

...i vårt hus, med gnistrande små ljus.

Vi öppnar våran dörr, som många gånger förr.

I vinterns mörka tid, det är Lucia frid.

Hon ljus och värme ger, Lucia nu vi ser.

Luciornas sång

Jag såg mamma kyssa tomten jag

Tänk om våran pappa kommit då

Jag gömt mig i en vrå, för att titta lite på

Ett konstigt stort paket som någon av oss
skulle få

Och då fick tomten mammas kram och kyss

Sedan sa hon åh vad du är bra

Nej ingen ser att det är du

Men jag såg att det var

Tomten mamma kysste i går kväll

Förskoleklassen

Två små röda luvor

Tomten kommer

Ute faller snö,
i spiltan Blacken står,
och äter lugnt sitt hö,
när ljudet honom når,
att selen lyftes ner,
och framför släden snart,
med oss han sedan sig beger,
iväg med väldig fart.

Bjällerklang, bjällerklang,
hör dess dingle-dång.
Flingor som nu virvlar om,
i munter vintersång
Följ oss ut, följ oss ut,
Blacken travar på,
i hans spår vår släde går,
där höga furor stå,

Vi sitter under fällen,
och snön omkring oss yr,
och inte förr'n till kvällen,
vi färden hemåt styr,

Bjällerklang, bjällerklang,
hör dess dingle-dång.
Flingor som nu virvlar om,
i munter vintersång.

Verser:

1. **Neijla:** Ett ljus vill jag bära
till den som är ledsen,
som kämpar med gråten
där ingen det ser.

2. **Nilla:** Ett ljus vill jag bära
till den som är ensam,
som länge har önskat
att få vara med.

3. **Elemina:** Ett ljus vill jag bära
till den som är frusen,
som saknar en famn
att få värma sig i.

När mörker och kyla ligger kring vårt
hus

Då vill vi vänta på julen kring ett
levande ljus

Låt det brinna-a (låt det brinna)

Låt det brinna-a (låt det brinna)

Ljuset som du tänt

Låt det brinna-a (låt det brinna)

Låt det brinna-a (låt det brinna)

Ljuset i advent

Det största är kärleken i evig tid
och finns det ljus, finns det värme,
finns det kärlek och frid

Låt det brinna-a (låt det brinna)

Låt det brinna -a(låt det brinna)

Ljuset som du tänt

Låt det brinna-a (låt det brinna)

Låt det brinna-a (låt det brinna)

Ljuset i advent

Verser:

4. Simon: Ett ljus vill jag bära
till den som är rädd,
som väntar på någon
som ser hur det är.

5. Milton: Ett ljus vill jag bära
till den som är modig,
som vågar ta ställning
för den som är svag.

Första ljuset tänds under första versen

Tänd ett ljus och låt det brinna
Låt aldrig hoppet försvinna
Det är mörkt nu
Men det blir ljusare igen

Andra ljuset tänds under andra versen

Tänd ett ljus för allt du tror på
För den här planeten vi bor på
Tänd ett ljus för jordens barn

Tredje ljuset tänds under tredje versen

Tänd ett ljus och låt det brinna
Låt aldrig hoppet försvinna
Det är mörkt nu
Men det blir ljusare igen

Fjärde ljuset tänds under fjärde versen

Tänd ett ljus för allt du tror på
För den här planeten vi bor på
Tänd ett ljus för jordens barn

Blockflöjt

Nu tändas tusen juleljus
på jordens mörka rund,
och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund.

Och över stad och land i kväll
går julens glada bud,
att född är Herren Jesus Krist,
vår Frälsare och Gud.

Du stjärna över Betlehem,
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus!

I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid!

När mörkret faller ner på vår jord
Då vänskap splittras med hårda ord.
När kylan når in i hjärtats mitt
Och hatets makter får härja fritt.

Vi måste värna mer om varann
Du och jag måste göra nu allt vi kan

*För detta ljus ska sprida kärlek
Vi ska lysa er väg med kärlek
För ingenting har samma storlek
Ingenting trumfar kärlek
Genom mörkret ska vi lysa vägen
Det är vi barn som visar vägen
Som vi alla hört genom sägnen
Kärleken jämnar vägen*

Håll ut handen och håll mig hårt
Stormen ryter och gör det svårt
I dig lägger jag tro och hopp
I dig ser jag en kärlek gro

God jul önskar vi er alla,

God jul önskar vi er alla,

God jul önskar vi er alla och ett Gott
Nytt år.

We wish you a Merry Christmas,

We wish you a Merry Christmas,

We wish you a Merry Christmas and
a Happy New Year.

Lucia 1: Ni alla kan lysa precis som jag och göra den mörkaste natten till dag.

Lucia 2: En hjälpsam hand och ett vänligt ord, för många blir värme och ljus på vår jord.

Natten går tunga fjät,
runt gård och stuva.
Kring jord som sol'n förlät,
skuggorna ruva.
Då i vårt mörka hus,
stiger med tända ljus,
Sankta Lucia, Sankta Lucia.

Natten var stor och stum.
Nu, hör, det svingar
i alla tysta rum,
sus som av vingar.
Se, på vår tröskel står,
vitklädd med ljus i hår,
Sankta Lucia, Sankta Lucia.